

26 Mickey heeft verloren

Ziekte van Cushing 3

Drs.P.Bastiaansen, Foto's Ellen Uittenboogaard

Senegal papegaai Mickey heeft de strijd tegen de ziekte van Cushing verloren

In de vroege ochtend van 5 januari 2013 is Mickey, het bonte boertje van Ellen Uittenbogaard, in alle rust overleden aan de gevolgen van de ziekte van Cushing. Mickey's naam zal voor altijd verbonden zijn met de ziekte van Cushing bij vogels. Zij was namelijk de eerste kromsnavel waarbij deze ziekte niet alleen in een vroeg stadium aangetoond werd, maar ze is ook de eerste vogel die er langdurig en succesvol tegen behandeld werd. Omdat er nog niets bekend was over een medicatie bij vogels, is er door de faculteit diergeneeskunde in Utrecht voorzichtig een medicatie opgestart die al succesvol was gebleken bij andere diersoorten. Toen er dan ook een juiste dosis gevonden was, heeft Ellen de ziekte van Cushing lange tijd onder controle kunnen houden bij Mickey. Totdat eind december de verschijnselen van veel eten, veel drinken en een sterke gewichtstoename plotseling weer terug kwamen.

Was de medicatie het afgelopen jaar meerdere malen succesvol aangepast, nu bleek dat moeilijker te gaan en er kwamen steeds meer signalen dat de hormoonproductie vanuit de bijnieren niet meer te onderdrukken was met de dosering die Mickey tot dan toe kreeg. Daarom is er op 4 januari van dit jaar een echo gemaakt en is er daarnaast bloed afgenomen voor onderzoek.

Kort samengevat kwam uit deze onderzoeken naar voren dat de lever dermate aangetast was door de langdurige hoge spiegels aan bijnierhormonen.

Dit heeft er dan ook toe geleid dat deze niet meer goed functioneerde en Mickey uiteindelijk is overleden aan de gevolgen van de Cushing. Na Mickey's overlijden is er diezelfde dag nog een autopsie uitgevoerd. Deze bevestigde dat Mickey inderdaad Cushing had als gevolg van een tumor in één van haar bijnieren.

Ellen heeft na het overlijden van Mickey enorm veel

steunbetuigingen ontvangen van mensen over de gehele wereld in de vorm van kaarten, tekeningen, emails, facebook berichten, een schilderijtje, etc. Daar is zij





enorm dankbaar voor, sterker nog..... het geeft haar erg veel steun. Hierna volgen enkele reacties (de meesten zijn in het Engels). Afsluitend met een prachtig gedicht voor Mickey.

Drs. P. Bastiaansen, dierenkliniek De Baronie

Selectie van reacties

Gone to the Rainbow Bridge

*Hey baby girl, so sweet and so dear,
We thought you'd be with us year after year.
An unforeseen happening snatched you away,
Yet here in our hearts you will always stay.
We loved you so much, our dear little bird,
Now tears fill our eyes, and we have pain in our
heart,
With sadness and grief, they're so heavy it seems,
As visions of you fill our thoughts and our dreams.
The great Rainbow Bridge seems so far away,
Yet it took but an instant, and it's there that you lay.
A new day is dawning as I look to the sky,
And then with excitement you have started to fly.
'Up up' and away so many birdies to greet,
Lined there upon Heaven's most glorious street.
Don't worry Mama, my Mama, so dear,
I have arrived.....I am now safely here!
No more suffering or pain, I'm free as a bird,
Isn't this true, and what you have heard?
When it's your time to join me, here I will wait,
We'll be together again, I'll greet you at the gate.

I'll always love you, Mama, My Mama So Dear!*

following on facebook. Please be at peace, sweet Mickey. You brought much joy to everyone, especially your mama, Ellen. Thoughts and prayers for you and Mickey and your flock, Ellen
Rose Sharpe

Dear Ellen, I am so sorry to hear that your beloved Mickey passed away. Thank you for being such a good Mom to him. It was clear in the photos and videos that you had great love for Mickey. He was blessed to have such a loving Mom. Wishing you many blessings as you go through these difficult times. With sympathy,

Dr. Ted Lafeber

Lieve Ellen, Ik ben nu net pas weer hier op de site om bij te lezen. Wat een verpletten nieuws om te lezen dat Mickey er niet meer is. Ik vind het zó verschrikkelijk voor jou. Jij hebt zo ongelooflijk je best gedaan, alles gegeven wat je had/kon en meer dan dat. Ik heb groot respect voor wat je hebt gedaan en hoe jij je er doorheen hebt geslagen. Wat kan ik nog zeggen? Alles is al gezegd en ik kan je alleen nog maar heel veel liefde, kracht en energie sturen om hier doorheen te komen. Hele dikke knuffel,

Valerie

I just heard and I am devastated to hear the sad, sad news regarding our little friend Mickey. She was so beautiful and as sweet as honey little birdy. To Ellen. I am sending the biggest hug that is possible



I just heard the saddest news...

Mickey, the Senegal with Cushings Disease, has flown to the Rainbow Bridge. Such a brave and spirited girl who showed us all that little souls can fight heroic battles. I take my hat off to the Avian community everywhere, they pulled together for the love of her and also for her Mum,

Ellenwho courageously and selflessly fought for sweet Mickey every single day. RIP Mickey, another Earth Angel with Heavenly Wings, who is sorely missed the entire world over. It's a very very sad day.

Jane Ayres

God Bless You Ellen.

It is Because of you that Mickey Flourished with the Love given to her and she in turn returned it back to you.

She will be forever in Your and Our Hearts. And without All of Your Love and Compassion Mickey lived longer to Give and Receive the Love.

Donna Warren

to give and to let you know that I am here for you when you want to talk. I am so very sorry for your loss. Goodbye, sweet Mickey darling. Fly free over Rainbow Bridge, out of pain in the sunshine. I will never forget you. You are a special birdie Love from

Corinne XXXXXXXX **Corinne Grahame**



Dear Ellen-- Arlene just let me know about Mickey's passing....I'm so sorry.

Words are pretty useless at times like these; all I can say, from experience, is that time does heal...but far more slowly and less thoroughly than we are led to believe.

Mourn in your own time, at your own pace... Take care of yourself...that's also difficult at such times, but is really important... Lots of love, Irene

Dr. Irene Pepperberg

What sad news this is. I had come to believe that the doctors could really save Mickey and that Ellen would be rewarded with her presence for so many years, as would we. She is not suffering any more. But Ellen dear, we are with you, we hold your hand from afar. I cannot say more, there are no words that can really convey my feelings, we loved Mickey too and I am particularly sad. Praying for you and little Mickey. **Cristina Loayza**

Ik, Ellen, wil langs deze weg alle drie de vogelartsen die zich voor meer dan 100% voor Mickey en mij hebben ingezet, enorm bedanken. Zij stonden altijd voor mij en mijn meisje klaar, of het nu via een (spoed)bezoek aan de kliniek was of per e-mail. Mijn zorg voor Mickey, maar vooral ook HUN zorg voor Mickey hebben er toe geleid dat Mick nog ruim anderhalf jaar een heel goed leventje bij mij heeft gehad....

Ellen Uittenbogaard, ellen.parrots@gmail.com